

* [επιστροφή στην αρχική σελίδα και τις «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ»](#)

** [μετάβαση στη σελίδα του βιβλίου «ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - τα μάτια που με κοιτάζουν»](#)

«Για τους αιρετικούς της αγάπης»

ένας κύκλος 5 ομιλιών για αθέατες όψεις των σχέσεων έρωτα, αγάπης και σεξουαλικού πόθου

Ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας **Πέτρος Θεοδώρου** παρουσιάζει σε 5 εκδηλώσεις του ΙΑΝΟΥ και των εκδόσεων PSYCHOLOGY.GR διάφορες πτυχές των συναντήσεών μας, χωρίς προκαταλήψεις αναγκαστικής αισιοδοξίας και «στρογγυλεμένες» γωνίες.

Τα 5 γεγονότα διατηρούν την αυτονομία τους, όμως όλα συνδέονται, ως μέρη του ευρύτερου κύκλου που απαρτίζουν.

Ο τρόπος των παρουσιάσεων είναι διαδραστικός, σύμφωνα με το μοντέλο που δημιούργησε ο συντονιστής και ονομάζει **«Share*Dots project»**.

Η 1η παρουσίαση βιβλίου - ομιλία:

«Στις Σκιές του έρωτα - τα μάτια που με κοιτάζουν»

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622

Η 2η ομιλία - συζήτηση:

«Αυταπάτες της μοναξιάς και μύθοι της σχέσης»

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622

Η 3η ομιλία - συζήτηση

«Ο βάτραχος που επέμενε να περιμένει ένα ξεχασμένο φίλι»

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622

Η 4η ομιλία - συζήτηση

«Οδοιπορικό στα όρια του έρωτα και του θανάτου: το μεγαλείο του πλανήτη Σολάρις»

Σάββατο 8 Απριλίου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622

Η 5η ομιλία - συζήτηση

«Από τη θάλασσα του έρωτα, στους αμμόλοφους του πάθους και της εξάρτησης»

Σάββατο 13 Μαΐου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622

Η 1η παρουσίαση βιβλίου - ομιλία

«Στις Σκιές του έρωτα - τα μάτια που με κοιτάζουν»

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3 54622



Πέτρος Θεοδώρου | «Στις Σκιές του έρωτα - τα μάτια που με κοιτάζουν» | Εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR | 10/12

Ο ΙΑΝΟΣ και οι εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR διοργανώνουν εκδήλωση **με αφορμή το νέο βιβλίο** του ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα **Πέτρος Θεοδώρου**.

Η εκδήλωση έχει **«διπλή» ταυτότητα.**

Από τη μία μεριά, είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Από την άλλη μεριά, καθώς την παρουσίαση κάνει ο ίδιος ο συγγραφέας με τον δικό του διαδραστικό τρόπο, η εκδήλωση αποκτά επίσης τη διάσταση μιας ομιλίας - συζήτησης, με θέμα διάφορες όψεις του έρωτα.

Η ομιλία αυτή είναι και η 1η από κύκλο 5 ομιλιών του Πέτρου Θεοδώρου, με τον γενικό τίτλο **«Για τους αιρετικούς της αγάπης»**, οι οποίες θα ακολουθήσουν από τον Ιανουάριο του 2023. Η κάθε μία διατηρεί την αυτονομία της, όμως όλες συνδέονται, ως μέρη του ευρύτερου κύκλου που απαρτίζουν. Το δε ευρύτερο κοινό τους θέμα είναι διάφορες «αθέατες» όψεις των σχέσεων έρωτα, αγάπης και σεξουαλικού πόθου.

Η 1η αυτή ομιλία και παρουσίαση βιβλίου έχει στον πυρήνα της την υπαρξιακά προσανατολισμένη προσέγγιση του συγγραφέα στον έρωτα. Χαρακτηριστικό της είναι ότι χτίζεται βήμα-βήμα, μέσα από την αλληλεπίδραση του συγγραφέα με το κοινό.

Γνώμονάς της είναι τα διάφορα Κεφάλαια του βιβλίου, τα οποία συνθέτουν μια πολυδιάστατη μελέτη του έρωτα και της σχέσης του με τον σεξουαλικό πόθο, την αγάπη και το Σκιάδες άγνωστο μέσα μας. Ένα εκτενές αλλά καλά δομημένο κείμενο με πολλά ευρήματα στο «στήσιμό» του, υπαρξιακά προσανατολισμένο και με γραφή άμεση, ποιητική.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμά 3.

Η 2η ομιλία - συζήτηση

«Αυταπάτες της μοναξιάς και μύθοι της σχέσης»

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622



Πέτρος Θεοδώρου | «Αυταπάτες της μοναξιάς και μύθοι της σχέσης» | Εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR | 21/1

Ο ΙΑΝΟΣ και οι εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR διοργανώνουν ομιλία - συζήτηση με θέμα τον **βαθύτερο πυρήνα της ανάγκης κάθε ανθρώπινης ύπαρξης να συναντά τον «Άλλον» στα χίλια του πρόσωπα.** Ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας **Πέτρος Θεοδώρου** αναπτύσσει την ομιλία διαδραστικά με το κοινό, σύμφωνα με το μοντέλο βιωματικών παρουσιάσεων που ο ίδιος δημιούργησε και ονομάζει **«Share*Dots project».**

Η ομιλία διατηρεί την αυτονομία της, ενώ ταυτόχρονα είναι η **2η ενός κύκλου 5 συνολικά ομιλιών**, με τον γενικό τίτλο **«Για τους αιρετικούς της αγάπης».** Το ευρύτερο θέμα του κύκλου είναι διάφορες «αθέατες» όψεις των σχέσεων έρωτα, αγάπης και σεξουαλικού πόθου.

Φαίνεται πως οι καιροί μας επισφραγίζουν ότι, ως υπάρξεις, είμαστε «εκ κατασκευής» μοναδικοί, ζώντας σε ένα απολύτως ιδιωτικό σύμπαν: ο καθένας μας είναι άρχοντας αλλά και μοναδικός κάτοικος του δικού του βασιλείου. Υπάρχουμε εν μέσω μιας προσωπικής κοσμικής «σιγή», που συχνά παλεύουμε να γεμίσουμε με κραυγές και θορύβους, ακόμα πιο περιττούς στη ματαιότητά τους. Και τότε, αναθέτουμε λυσσαλέα στον Άλλον να μας «γλυτώσει» από την ίδια μας τη μοναδική ύπαρξη. Ξεχνούμε ότι, παρά την αναπόφευκτη υπαρξιακή μας μοναξιά, μπορούμε θαυμάσια να συναντιόμαστε διαπροσωπικά. Ποιος τελικά είναι ο ρόλος του Άλλου στα συναπαντήματά μας; Ως πού φτάνει; Ποιες σχέσεις μαζί του, τελικά, είναι εφικτές;

Η ομιλία - συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμά 3.

* [επιστροφή στην αρχική σελίδα και τις «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ»](#)

** [μετάβαση στη σελίδα του βιβλίου «ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - τα μάτια που με κοιτάζουν»](#)

Η 3η ομιλία - συζήτηση

«Ο βάτραχος που επέμενε να περιμένει ένα ξεχασμένο φίλι»

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622



Πέτρος Θεοδώρου | «Ο βάτραχος που επέμενε να περιμένει ένα ξεχασμένο φίλι» | Εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR | 4/3

Ο IANOS και οι εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR διοργανώνουν ομιλία - συζήτηση με θέμα τα φαινομενικά μυστηριωδώς επαναλαμβανόμενα σενάρια των ερώτων μας. Ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Πέτρος Θεοδώρου αναπτύσσει την ομιλία διαδραστικά με το κοινό, σύμφωνα με το μοντέλο βιοματικών παρουσιάσεων που ο ίδιος δημιούργησε και ονομάζει «Share*Dots project».

Η ομιλία διατηρεί την αυτονομία της, ενώ ταυτόχρονα είναι η 3η ενός κύκλου 5 συνολικά ομιλιών, με τον γενικό τίτλο «Για τους αιρετικούς της αγάπης». Το ευρύτερο θέμα του κύκλου είναι διάφορες «αθέατες» όψεις των σχέσεων έρωτα, αγάπης και σεξουαλικού πόθου.

«Πάει, τέλειωσε, αυτό ήταν, ποτέ δεν θα ξανακάνω το ίδιο λάθος» λέμε κάποιες φορές, απογοητευμένοι, πικραμένοι, πληγωμένοι από το πού πήγε και το πώς κατέληξε κάποιος έρωτάς μας. Ορκιζόμαστε σθεναρά ότι βάλουμε μυαλό κι ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα κι οι επιλογές μας θα αλλάζουν. Κι ύστερα; Να πάλι τα ίδια... Υπάρχουν φορές που φαίνεται να γινόμαστε δέσμιοι επαναλαμβανόμενων σεναρίων, λες και ξετυλίγονται ερήμην μας. Είμαστε άτυχοι; Αδύναμοι; Ή μήπως βάζουμε κι εμείς κάπως το χέρι μας και βλέπουμε το ίδιο έργο; Πώς γινόμαστε ο βάτραχος του παραμυθιού, που περιμένει να τον φιλήσει η όμορφη κοπέλα για να λυθούν τα μάγια και να μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα;

Η ομιλία - συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στον IANO της Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμά 3.

Η 4η ομιλία - συζήτηση

«Οδοιπορικό στα όρια του έρωτα και του θανάτου: το μεγαλείο του πλανήτη Σολάρις»

Σάββατο 8 Απριλίου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622



Πέτρος Θεοδώρου | «Οδοιπορικό στα όρια του έρωτα και του θανάτου: το μεγαλείο του πλανήτη Σολάρις» | Εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR | 8/4

Ο IANOS και οι εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR διοργανώνουν ομιλία - συζήτηση με θέμα το αναπόφευκτο τέλος των ερώτων μας και την ενίοτε επίμονη άρνηση της αποδοχής του. Ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας Πέτρος Θεοδώρου αναπτύσσει την ομιλία

διαδραστικά με το κοινό, σύμφωνα με το μοντέλο βιοματικών παρουσιάσεων που ο ίδιος δημιούργησε και ονομάζει *«Share*Dots project»*.

Η ομιλία διατηρεί την αυτονομία της, ενώ ταυτόχρονα είναι η **4η ενός κύκλου 5 συνολικά ομιλιών**, με τον γενικό τίτλο *«Για τους αιρετικούς της αγάπης»*. Το ευρύτερο θέμα του κύκλου είναι διάφορες «αθέατες» όψεις των σχέσεων έρωτα, αγάπης και σεξουαλικού πόθου.

Κάποιες φορές έρχεται αναπότρεπτα το τέλος μιας κατάστασης, μιας περιόδου ή η απώλεια ενός πραγματικά ή φανταστικά αγαπημένου προσώπου. Συχνά, μαζί έρχεται και η αδυναμία αποδοχής του γεγονότος του τέλους, αφήνοντας μόνο δρόμο την άρνηση. Τότε, παράγεται μια τεράστια γκριζα ζώνη μέσα μας, χωρίς ζωή και κίνηση, ένας τεράστιος λεκές που απλώνει και μας τυλίγει σε μια διαρκή ανακύκλωση οδυνηρού χρόνου, στη μεγαλειώδη ματαιότητα μιας στεγνής προσομοίωσης ζωής. Σ' αυτήν την ευρηματική ομιλία, τα γεγονότα της ταινίας του Andrei Tarkovsky *«Solaris»*, χωρίς να αναλύεται η ταινία, γίνονται ένας καμβάς επάνω στον οποίον αντιστοιχούνται διάφορες φάσεις της ανατολής και της δύσης των συναντήσεών μας.

Η ομιλία - συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμά 3

Η 5η ομιλία - συζήτηση

«Από τη θάλασσα του έρωτα, στους αμμόλοφους του πάθους και της εξάρτησης»

Σάββατο 13 Μαΐου 2023, στις 12.00, Γρηγορίου Παλαμά 3, Θεσσαλονίκη 54622



Πέτρος Θεοδώρου | «Από τη θάλασσα του έρωτα, στους αμμόλοφους του πάθους και της εξάρτησης» | Εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR | 13/5

Ο ΙΑΝΟΣ και οι εκδόσεις PSYCHOLOGY.GR διοργανώνουν ομιλία - συζήτηση **με θέμα το πώς ενίοτε συμβαίνει στον έρωτα, η προσκόλληση στον Άλλον να γίνεται τοξική εξάρτηση**. Ο ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας **Πέτρος Θεοδώρου** αναπτύσσει την ομιλία διαδραστικά με το κοινό, σύμφωνα με το μοντέλο βιοματικών παρουσιάσεων που ο ίδιος δημιούργησε και ονομάζει *«Share*Dots project»*.

Η ομιλία διατηρεί την αυτονομία της, ενώ ταυτόχρονα είναι η **5η ενός κύκλου 5 συνολικά ομιλιών**, με τον γενικό τίτλο *«Για τους αιρετικούς της αγάπης»*. Το ευρύτερο θέμα του κύκλου είναι διάφορες «αθέατες» όψεις των σχέσεων έρωτα, αγάπης και σεξουαλικού πόθου.

Κάποιες φορές, κυρίαρχο μοτίβο μιας σχέσης γίνεται η πάλη ανάμεσα στα: «φύγε», «δεν φεύγω», «γιατί έφυγες;». Σιγά-σιγά η πάλη αυτή μπορεί να τραβήξει όλη την ενέργεια των δύο ανθρώπων, διαγράφοντας έτσι κάθε γνώρισμα της έννοιας «σχέση». Πώς γίνεται δύο άνθρωποι που απεχθάνονται ο ένας τον άλλον να χρειάζονται τόσο τραγικά ο ένας τον άλλον; Πού άραγε βρίσκεται η πραγματική σκηνή του δράματος; Ποιοι είναι οι αληθινοί συντελεστές του και ποιος συναντιέται με ποιον; Σε ποιο εργαστήριο παράγονται τέτοια σκιάδη δεσμά, ικανά να μας κρατούν σε έναν εξαρτητικό συνεταιρισμό τόσο σαγήνης και μεγάλης ηδονής όσο και παρακμής, φθοράς, άγχους και αμοιβαίου κανιβαλισμού;

Η ομιλία - συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Παλαμά 3

[* επιστροφή στην αρχική σελίδα και τις «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ»](#)

[** μετάβαση στη σελίδα του βιβλίου «ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - τα μάτια που με κοίταζαν»](#)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ο Πέτρος Θεοδώρου είναι ψυχοθεραπευτής, που δουλεύει με την προσέγγιση Gestalt στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εστιάζεται σε μία υπαρξιακή αντίληψη της ζωής και ανάλογα θέματα (απώλεια, μοναξιά, ματαιότητα, ευθύνη, επιλογή). Επίσης, ασχολείται ιδιαίτερα με τις σχέσεις έρωτα, αγάπης, σεξουαλικού πόθου.

Για όλα αυτά συγγράφει σταθερά. Έγραψε τέσσερα βιβλία, δύο εκ των οποίων μεταφράστηκαν στα αγγλικά.

Στο παρελθόν, το πρώτο του πτυχίο αφορούσε την ιατρική επιστήμη, ενώ για μια μεγάλη περίοδο υπήρξε συνθέτης. Έχει ολοκληρώσει, εδώ και πολλά χρόνια, δευτερες σπουδές στην ψυχολογία και αποφοίτησε ως ψυχοθεραπευτής από το Gestalt Foundation.

Είναι μέλος της EAGT (European Association for Gestalt Therapy) και πιστοποιημένος επόπτης. Συμπράττει, ως εξωτερικός συνεργάτης και ενίοτε εντός πλαισίων εθελοντισμού, σε εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, εποπτικά και άλλα προγράμματα με διάφορα Κέντρα και Ινστιτούτα εκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας (Gestalt Foundation, Integrative Gestalt Training Institute, Sinergija, Contemporary School of psychology and business consulting κ.ά.).

Από το 2006 πραγματοποιεί συστηματικά διαλέξεις και βιωματικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 2010, ανέπτυξε τη δική του προσέγγιση ενσώματης αλληλεπίδρασης, PSP (Process-Stage-Praxis). Η PSP μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς χώρους (στην ψυχοθεραπεία ως συμπληρωματικό εργαλείο, στην εκπαίδευση, στον χώρο της εργασίας, στην τέχνη, στο Playback Θέατρο).

* [επιστροφή στην αρχική σελίδα και τις «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ»](#)

** [μετάβαση στη σελίδα του βιβλίου «ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ - τα μάτια που με κοιτάζαν»](#)
